

Indslev kirkes historie 1:

Som de fleste gamle landsbykirker er Indslev kirke opført i den store romanske byggeperiode fra 1100 til 1250. Det er ret sjældent at se kirker opført i munkesten, idet kun 11% af vore 1644 romanske kirker er opført i dette materiale. Af samme grund må det antages, at kirken er bygget forholdsvist sent i den romanske byggeperiode. Kirken betegnes af kendere som velbevaret i sin oprindelige form.

Våbenhus og Tårn

Våbenhus og tårn er bygget til omkring år 1500, ligesom hvælvingerne i skibet og de nuværende vinduer stammer fra den sen gotiske periode. Det første, man ser, når man træder ind i våbenhuset, er den prægtige, jernbundne egetræsdør fra 1465 med latinsk minuskelindskrift. Indskriften lyder i oversættelse: *Det herrens år 1465. Vær hilset Maria, du benådede, Herren er med dig. Se jeg er Herren tjenerinde, det ske mig efter dit ord. St. Dionysius. Laurentius Jakobi gjorde mig . Bed for ham.*

St. Dionysius var i katolsk tid kirkens værnehelgen. Han var efter overleveringen den første biskop i Paris. 90 år gammel led han martyrdøden. Legenden fortæller, at han efter henrettelsen bar sit afhuggede hoved til det sted, hvor han skulle begraves. Motivet findes afbilledet på kirkens gamle dåbskande (oprindeligt en akvamile, en kande med vand til håndvaskning før præstens celebrering af nadveren), som nu befinder sig på Nationalmuseet. Kanden, der har form som en løve, bærer et skjold med et indgraveret billede af Dionysius med bispestav og med den afhuggede hovedskal og bispehuen i hånden.

Klokken i tårnet

stammer fra midten af 1300 tallet og er lavet af en ukendt klokkestøber. klokken er grundet sin alder en meget unik klokke med en fin klang.

Kirkens Kor med altertavle

blev ret hårdhændet restaureret i 1898.



Foto: Arne Gydesen 2007

En ældre og efter sigende rigere udformet altertavle blev kasseret og den nuværende sat op, flankeret af de egetræsrelieffer (Jesu indtog i Jerusalem og Jesus, der bærer korset), som nu befinder sig i våbenhuset. Til alteropsatsen fra 1898 hørte også det store krucifiks, der hænger i kirkens venstre side. Alterbilledet forestiller Jesu gravlæggelse og er en kopi af et maleri af Jørgen Åby.

Indslev kirkes historie 2:

En ældre og efter sigende rigere udformet altertavle blev kasseret og den nuværende sat op, flankeret af de egetræsrelieffer (Jesu indtog i Jerusalem og Jesus, der bærer korset), som nu befinder sig i våbenhuset. Til alteropsatsen fra 1898 hørte også det store krucifiks, der hænger i kirkens venstre side. Alterbilledet forestiller Jesu gravlæggelse og er en kopi af et maleri af Jørgen Åby.



Foto: Arne Gydesen 2007

På korets nordvæg hænger et epitafium over fru Dorthea Pederdatter Holm, død i 1789. Det er opsat af hendes mand, Krigsråd Jacob Wedel til Kærsgaard, efter "13528 dages kierlige Ægteskab" og med vidtløftige betragtninger til nytte for læseren.

Døbefonten

er en romansk granitdøbefont og stammer fra kirkens første tid.

Prædikestolen

er et bruskarokt arbejde fra billedskæreren Hans Nielsen Bangs værksted i Middelfart, udført omkring 1650, på samme tid, som Hans Nielsen Bang lavede en tilsvarende prædikestol til Nørre Åby kirke. Billedfelterne viser Mariæ bebudelse, hyrderne på marken, de hellige tre konger, der tilbeder Jesus barnet, korsfæstelsen og opstandelsen. I forbindelse med kirkens overgang til selveje i 1914 blev prædikestolen forsynet med de nuværende inskriptioner. Prædikestolen blev igen restaureret i 1975 og malingen fjernet.

Kirke stolene

Stolestaderne har smukke renæssancegavle, flere med ejerinitialer med årstallene 1606 og 1607. **Over døren til våbenhuset** hænger et ikke særlig stort, meget smukt sengotisk krucifiks fra omkring 1500. Krucifikset var tidligere korbuekrucifiks. Det bærer forneden spor af at have været anbragt på en stang. Sandsynligvis har det i katolsk tid været brugt til at velsigne markerne.

Nordvæggen i tårnrummet

Ved kirkens kalkning i 1944 kom der et kalkmaleri til syne. Dette Kalkmaleri forestiller Skt. Jørgens kamp med dragen og dateres til begyndelsen af 1500 tallet.

Orglet

Kirkens orgel er bygget af Bruno Christensen og sønner i 1975.